

Kulturgruppen af 2011

Efter ca. 1 års coronapause, starter vi vores 10. sæson med en skovtur

18. august 2021

Sejltur på Esrum Sø



Bådfart drevet af frivillige

Bådfarten Esrum Sø er en non-profit organisation, der drives af frivillige skippere. De er kyndige færgfolk, godkendt af Søfartsstyrelsen, og har et stort lokalkendskab. Bådfarten råder over de to færger, Rolf og Viking, som er totalrenoverede og godkendt af myndighederne. De sejler fra solopgang til solnedgang i sæsonen, fra d. 1. maj til d. 30 september.

- og frokost på Fændrikhus



Fændrikhus har fået sit navn efter en stor flot sortbrun hingst, som hed Fændrik. Den havde sin storhedstid på Chr. d 4's tid. Han levede jo fra 1577 til 1648 - og han havde sat avlen af de flotte Frederiksborgheste i system, så de blev avlet efter farve. Så Fændriks job var at bedække så mange sortbrune hopper som muligt! Faktisk har der været hestestutteri i området i ca. 100 år hvor man havde opdelt op til 7 stuttevange, afhængig af hestenes farver. Fændriksvang var en af dem, hvor de sortbrune hopper gik, og hvor der var vangemænd, der sørgede for, at f.eks. de røde heste ikke løb ind til hvide, så der blev mikset i fejlfarver. Lyserrøde heste var ikke sagen dengang! Der var på et tidspunkt ca. 700 Frederiksborgheste, der gik på disse smukke arealer, og de blev anvendt af kongehuse og adelen overalt i Europa.

Der var en enorm prestige i at kunne køre med et forspand på 8 fuldstændig ensfarvede heste foran sin karet. Det svarede til at køre i den alldyrreste Rolls Royce. Så det var en god eksportartikel for Danmark, men de blev også givet som prestigefyldte gaver til andre konger. Bl.a. havde solkongen i Frankrig 32 frederiksborgheste i 4 forskellige farver. Vangemændene havde hvert sit hus, og i Fændriksvang kom huset selvfølgelig til at hedde Fændrikhus.

Husene vi har her i dag er dog bygget i år 1900, og har indtil for få år siden huset skovfogeder og skovløbere tilknyttet Gribskov Skovdistrikt. Men det ligger som det eneste af alle vangestederne på det præcis samme sted som det første Fændrikhus.



Kl. 11.15 mødes vi ved Skipperhuset, Skipper Allé 6, 3480 Fredensborg.

Kl. 11.30 sejler vi tværs over Esrum Sø til Fændrikhus

Kl. 12.00 lægger færgen til ved Fændrikhus

Kl. 12.30 serveres der 2 stk. uspecificeret gammeldags smørrebrød, incl. 1 øl/vand ell. 1 glas vin

Kl. 13.30 serveres kaffe og kage - og der vil være lidt hyggelig musikalsk underholdning

Kl. 14.30 bliver vi sejlet tilbage til Skipperhuset, efter en forhåbentlig dejlig skovtursdag

Pris kr. 375,00 for turen; vi kan være max. 30 deltagere på denne tur

Tilmelding senest 1. august 2021 på vores hjemmeside Kulturklub.dk eller ved personlig kontakt.

Vejledning til brug af hjemmesiden: På forsiden "Velkommen" tryk på "Tilmelding", udfyld skemaet og tryk "SEND", hvorefter tilmeldingen vil blive bekræftet.

Betaling på bankkto.4356 4779671216, når du har fået en mail fra Kirsten, om at der er plads.

Ved spørgsmål, kontakt os via hjemmesiden eller på mail kulturgruppen2011@kulturklub.dk

I er selvfølgelig også velkommen til at ringe til os.

Håber at se / gense mange af jer til denne start på vores 10. sæson.

Lillian Ellebæk Ryelund
Tlf. 4015 3515

Kirsten Kann
Tlf. 2028 6780

Britt Olsen
Tlf. 6130 5401